

Ansvar och flykt. Disposition och frågor.

I denna lilla pappersbibba finns dispositionen till Carl Gustaf Olofssons föreläsning på konferensen "Bortom det övernaturliga" på Teologiska Högskolan i Stockholm den 16 oktober 2017. Där finns också en förteckning med 13 numrerade frågor. De som är kursiverade finns bara med i detta papper. Sist finns rubrik på berörda texter för att de lätt ska kunna hittas med hjälp av google. Avslutningsvis finns några förslag för den nyfikne på vidare läsning av texter av Carl Gustaf Olofsson.

Ansvar och flykt. Om synd och nåd bortom det materiella och det övernaturliga.

Del I. Intro x 3

Inledning.

Intro 1. En vision (fråga 1)

Intro 2. En kunskapsfråga (fråga 2,(3),4)

Intro 4. Om mening och människans dubbelhet (fråga 5, (6))

Del II. Ansvar och flykt.

Inledning

1. Ansvarighetsteser (fråga (7), 8)

2. En ontologisk markering (fråga (9))

3. Precisering

4. Fem grunderfarenheter

1. Avvisandets smärta (fråga 10)

2. Icke-vågandets smärta (fråga 11)

3. Genombrottserfarenheter (fråga (12))

4. Den existentiella sorgeparadoxen (fråga 13)

5. Brottets smärta

Problematiseringar och avslutning

Frågor.

Intro 1: Vision

Fråga 1 - teologi: Har denna vision något att göra med kristen tro och den kristna kyrkans kallelse?

Intro 2: Kunskapsfråga.

Fråga 2 - akademi: Skulle det ha betydelse för kunskapens växt på detta område om det fanns akademiska institutioner - eller hela universitet med en mängd olika dicipliner - som hade denna kunskapsfråga i fokus?

Fråga 3 - teologi: Har denna kunskapsfråga något att göra med kristen tro och den kristna kyrkans kallelse? Kan den ha något med teologins uppgift att göra?

Fråga 4 - ekonomiska anslag: Vad skulle hända om denna kunskapsfråga prioriterades upp i forskningsanslagen från offentliga och privata forskningsstiftelser? Vad skulle hända på tio års sikt med kunskapsutvecklingen på detta område om den fick så lite - eller så mycket - som 1 % av dagens samlade forskningsanslagen till medicin, naturvetenskap, humaniora, filosofi, samhällsvetenskap och religionsvetenskap?

Intro 3. Om mening och människans dubbelhet.

Fråga 5 - sociala stödstrukturer: Är det rimligt att tänka sig att en central uppgift för alla större, väletablerade livsåskådningsorganisationer, religiösa såväl som sekulära, är - eller borde vara - att medvetet och aktivt stödja utvecklingen och fördjupningen av våra godartade möjligheter? Och stödja oss att hålla den mörka sidan i schack.

Fråga 6 - teologi: Vad skulle hända om detta blev ett bärande inslag i såväl all religionsdialog, som i dialoger mellan religiösa och sekulära humanister?

Del II. Ansvar och flykt.

1. Ansvarighetsteser.

Fråga 7 - levande relation till Gud: Har ansvarighetens hållning och dess positiva konsekvenser för våra liv - och vår omvärld - något att göra med vad

man i ett traditionellt trosspråk talar om som (a) att ha en levande relation till Gud; (b) leva i tro?

Fråga 8 - avskuren från Gud: Har flyktens hållning något beröringspunkt med vad man i traditionellt kristet trosspråk talar om som (a) konsekvenser av att leva avskuren från Gud; (b) leva i synd?

Jag kallar detta **synd i hård mening**. Detta måste skiljas från synd i mjuk mening som handlar om att man inte klarat av att följa de inre krav som tagit form! (jmf fråga 11)

2. En ontologisk markering.

***Fråga 9 - Guds röst:** Om man vill tala om Guds röst i detta - vilket är i så fall Guds röst. (a) Själva innehållet i de konkreta kraven från våra inre röster eller (b) den metaröst som säger att det är livsviktigt för såväl oss själva som vår omvärld att vi efter bästa förmåga försöker följa de inre krav som formas.*

4. Fem grunderfarenheter

Fråga 10 - trons handlingar. Har detta någon beröring med vad man i kristet trosspråk talar om som konsekvenser av "trons handlingar"?

Fråga 11 - synd (i mjuk mening). Är detta "icke-vågande" månede det syndabegrepp som avses i kyrkans trosbekännelser. (jmf fråga 8)

*(12) **Fråga - vara buren av gud.** Har det som beskrivits i termer av genombrottserfarenheter någon beröringspunkt med vad man i kristet trosspråk talar om i termer av att bli ledd och buren av gud genom det svåra och utsatta?*

(13) Fråga - botfärdig syndare: Har detta någon beröringspunkt med det kristna trosspråkets tal om guds gränslösa nåd visavi den botfärdige syndaren?

Vidare läsning.

Här är uppgifter om webbplats, blogg och texter som omnämns i föreläsningen. Allt kan googlas. Det är enklare än att skriva ut webbadresser.

Webbplatsen heter "Språk, tro och religion".

Man kan kolla i början början av förstasidan och se om man hittar något som intresserar.

Bloggen heter "Gustafs videoblogg"
Där kan man botanisera i "Bloggarkiv"

I föreläsningen berörda texter.

"*Existentiell livssyn - kristen tro?*" (bok, Internet 1999, ebok 2014)
"Ansvaret och flykten" är rubriken på kapitel 2 om man vill fördjupa sig.
"Kristus är uppstånden!" artikel, Svensk Kyrkotidning, 1998
"Budord för en modern tid" skolmaterial, 1991

Några extratips för den nyfikne.

"Sex teser" (kan behövas att man skriver "sex teser blogg")
"Gudabenaadat skratt", dikt
"Har kristen tro en framtid?" artikel, Vår Lösen, 1996.
"Teoremaupplevelsen", personlig berättelse. Av träffarna ska man ska välja
"Varning för irrläror"
"Trivialisering visavi existentiellt allvar", kritik av Bengt Kristensson Ugglan
och David Thurffjell, blogg 2016,
"Gudlös kallelse - del I", personlig berättelse, blogg 2015